

Τὰ σχέδια τοῦ Γιώργου Κούμουρου

σὲ διάφορες χαρακτηριστικές μορφές καὶ ἐπεισόδια τῆς Ἰλιάδας

Καλλιτέχνης ποὺ θυσίασε τὴν ἐπιστίμην γὰ τὸν τέχνην, ὁ Γιώργος Κούμουρος σπούδασε μαθηματικὰ στὸ Πανεπιστήμιο Αθηνῶν τὴν περίοδο 1975-1980, ἀλλὰ ἔκανε καὶ σπουδές ζωγραφικῆς σὲ διάφορες ἐλεύθερες σχολές καὶ ἀσχολεῖται τώρα σχεδόν ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν καλλιτεχνικὴν δημιουργία. Δημιουργὸς ποὺ γεννήθηκε στὴν Γιαλούσα τῆς Κύπρου τὸ 1955, μὲ πατέρα τυπογράφο καὶ βιβλιοπώλη, ἔχει ἔνα πλούσιο ζωγραφικὸ ἔργο, γνωστὸ μας ἀπὸ ἐκθέσεις τόσο στὸν Κύπρο ὥστε καὶ τὴν Ἑλλάδα – κυρίως στὴν Ἀθήνα. Στὴν ζωγραφικὴν τοῦ σημειώνει κανείς ὅτι ἡ θεματογραφία τοῦ προτιպᾶ νὰ παρουσιάζει σύνολα στὰ ὄποια καθοριστικὸ ρόλο παίζει ἡ ἀνθρώπινη μορφή, χρησιμοποιεῖ συνήθως τονισμένα ἔξπρεσιονιστικὰ χρώματα καὶ ἀκόμη συχνὰ περιφαματίζεται μὲ τὶς συμβολικὲς τάσεις καὶ τὸν περιορισμένον σχηματοποίησην τῶν μορφῶν. Σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς χαρακτηριστικές του προσπάθειες στὴν ζωγραφικὴν διαφαίνεται μὰ κάποια στροφὴ του πρὸς τὸ ἐλλειπτικὸ μορφοπλαστικὸ λεξιλόγιο καὶ σὲ γνωστὰ καὶ καθιερωμένα χαρακτηριστικά, μορφές καὶ τύπους τοῦ σουρεαλισμοῦ. Καὶ ὀλοκληρωτικὰ στὴν κατεύθυνση αὐτὴν κινοῦνται καὶ τὰ σχέδιά του, μολύβια σὲ μορφές, θέματα καὶ πρόσωπα τῆς δημορικῆς Ἰλιάδας.

Πρόκειται γὰρ 35 σχέδια – μολύβια – στὰ ὄποια ἐπιχειρεῖται νὰ παρουσιαστοῦν θεοὶ καὶ ἥρωες, τύποι καὶ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ γνωστὰ ἐπεισόδια τῆς Ἰλιάδας ποὺ φαίνεται ὅτι συγκινοῦσαν καὶ ἔξακολουθοῦν νὰ συγκινοῦν τὸν καλλιτέχνην, ὁ ὄποιος, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ σχέδια, καταφεύγει καὶ χρησιμοποιεῖ κάθε εἴδους καὶ κατηγορίας τύπους καὶ μορφές τοῦ διεθνοῦς σουρεαλισμοῦ, ποὺ ἔχουν ἢ ἐπιτρέπουν λιγότερο ἢ περισσότερο συμβολικὲς προεκτάσεις καὶ καταλήγουν σὲ σύνολα μὲ καθαρὰ ὑπανικτικὸ καὶ προβληματικὸ χαρακτῆρα. Τὰ σχέδια, τὰ ὄποια συνοδεύονται καὶ ἀπὸ λεξάντες ποὺ κατὰ κάποιο τρόπο ἀναφέρονται σὲ μορφές καὶ ἐπεισόδια τῆς Ἰλιάδος, ὥστε καὶ ἀν προορίζονται γὰρ νὰ διευκολύνουν τὸν θεατὴν στὴν ἀναγνώριση τοῦ συγκεκριμένου ἐπεισοδίου, δὲν ἐπιτυγχάνουν τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ μείνει περισσότερο στὸν δύναμιν καὶ τὸν ζωγραφῆρα τῶν σχεδίων. Τὰ πάντα ὑπανικτικά, προβληματικὰ καὶ μὲ πολλὲς διαφορετικές ἀναγνώσεις θέματα, τὸν βοηθοῦν, ὅχι τόσο νὰ ἀναγνωρίσει κάτι, ὥστε στὸ νὰ προβληματιστεῖ γὰρ τὸ περιεχόμενό των. Ἐνῶ ἀναγνωρίζονται εύκολα καὶ οἱ ἀφετηρίες τύπων καὶ χαρακτηριστικῶν, δηλαδὴ ἡ καταγωγὴ των ἀπὸ διάφορες σουρεαλιστικές κατακτήσεις, ὁ συνδυασμὸς

The drawings of George Koumouros

on various characteristic figures and episodes of the *Iliad*

An artist who sacrificed science for art, George Koumouros studied mathematics at the University of Athens in the period 1975-1980, but also followed studies of painting at various independent schools and is now almost exclusively concerned with artistic creation. An artist born in Yalousa, Cyprus, in 1955, to a father who was a typographer and a bookseller, he has produced a rich body of painting, familiar to us from exhibitions both in Cyprus and Greece – especially Athens. In the themes of his painting one may note that he prefers to present compositions in which the human figure plays a crucial role, he often uses bold expressionist colours and even often experiments with symbolic tendencies and the limited delineation of forms. Some of his typical painting efforts reveal a certain shift towards the elliptical morphoplastic vocabulary as well as known and established features, styles and types of surrealism. And his drawings tend wholly in this direction, pencils on forms, subjects and figures of Homeric *Iliad*.

It is 35 drawings – pencils – which attempt to present gods and heroes, types and features of known episodes of the *Iliad* that seem to have touched and continue to touch the artist, who, as evidenced by the drawings per se, resorts to and uses every kind and category of types and forms of international surrealism, which have or permit more or less symbolic implications and result in compositions of purely suggestive and problematic character. The drawings, which are accompanied by captions that somehow refer to figures and episodes of the *Iliad*, even if intended to facilitate the viewer to identify the particular episode, do not achieve anything more than to help him dwell longer on the strength and the character of the drawings. Everything being allusive, the subjects problematic and with many different readings, enables the viewer not so much to identify something, as to reflect on their content. While the starting points of both types and characteristics are easily identifiable, that is, their origin within the surrealist body of work, the way they are combined and more so their organization stressing their puzzling and allusive character derives from the artist himself. Beyond the much accentuated and studied contrasts of white with black, the combination of vertical and horizontal with the curved subjects, namely the purely geometric with the zoomorphic, albeit stylized features, makes a strong impression, especially for their rich expressive extensions. Without always recognizing subjects and types, they enable the researcher

καὶ περισσότερο ἡ δργάνωσί του, μὲ τὰ ὅποια τονίζεται καὶ ὁ αἰνιγματικὸς καὶ ὑπανικτικὸς χαρακτήρας των, εἶναι κάτι ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν καλλιτέχνην. Πέρα ἀπὸ τὶς πολὺ τονισμένες καὶ μελετημένες ἀντιθέσεις τοῦ ἄσπρου μὲ τὸ μαύρο, κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση, ἰδιαίτερα γὰ τὶς πλούσιες ἐκφραστικές των προεκτάσεις, ὁ συνδυασμὸς τῶν καθέτων καὶ ὀρθῶν μὲ τὰ καμπυλώμορφα θέματα, δηλαδὴ τῶν καθαρὰ γεωμετρικῶν μὲ τὰ ἥωδηρα, ἔστω καὶ σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά. Χωρὶς πάντα νὰ ἀναγνωρίζονται θέματα καὶ τύποι, ἐπιτρέπουν στὸν μελετητὴν νὰ πλησιάσει καὶ νὰ καταλάβει τὸν χαρακτῆρα, τὸν ρόλο καὶ περισσότερο τὸ ἐκφραστικό των περιεχόμενο. Αὐτὸ τὸ διαπιστώνει κανεὶς ἀν μείνει ἰδιαίτερα σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ χαρακτηριστικὲς προσπάθειες.

Σὲ ἔνα σχέδιο σὰν αὐτὸ μὲ τίτλο *Ἀγαμέμνων καὶ Βροσνίς*, ποὺ ὑποχρεώθηκε ὁ Ἀγαμέμνων ἀπὸ τοὺς μάντεις νὰ παραδώσει τὴ δικί του σκλάβα Χρυσίδα στὸν πατέρα της, εἶναι ἡ ἀντιπαράθεση καθέτων, διαγονίων καὶ καμπυλογράμμων θεμάτων, μαζὶ μὲ τὴν πυραμίδα, ποὺ δίνουν τὸν τόνο. Στὸ *Ἀγαμέμνων*, παραμένος ἀπὸ τὸν Ὄνειρο, πέρα ἀπὸ τὸ μάτι ἐπάνω καὶ τὰ προβληματικὰ καὶ ὑπανικτικὰ σύννεφα, εἶναι τὰ ἄσπρα καὶ μαύρα σχηματοποιημένα κράνη ποὺ μᾶς εἰσάγουν στὸ περιεχόμενο τοῦ συνόλου. Σαφέστερα εἶναι οἱ καθαρὰ ὑπανικτικοὶ τύποι καὶ ἡ τονισμένη σχηματοποίηση ποὺ μεταφέρουν τὸ περιεχόμενο τοῦ θέματος στὸ σχέδιο: ἡ Ἀθηνᾶ νὰ ὀδηγεῖ τὸν πληγωμένο Διομήδη νὰ ἐπιτεθεῖ κατὰ τοῦ Ἀρη, ὅπου ἀναγνωρίζονται περισσότερο τὰ διάφορα θέματα. Ἔνα ἀπὸ τὰ σχετικὰ μόνυμα καὶ ἐπαναλαμβανόμενα θέματα τῶν σχεδίων εἶναι τὸ μάτι, ἔνα ἀπὸ τὰ καθοριστικὰ στοιχεῖα κάθε σουρεαλιστικῆς ἥωραφικῆς, μὲ τονισμένο ὑπανικτικὸ χαρακτῆρα.

Πέρα ἀπὸ τὴν θεματογραφία καὶ τὸ καθαρὰ σουρεαλιστικὸ μορφοπλαστικὸ λεξιλόγιο στὸ δόποιο βασίζεται ὁ Κούμουρος, τὰ σχέδιά του διακρίνονται γιὰ τὴν ὀξύτητα, τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν ἐκφραστικὴ δύναμι των. Κοντὰ στὰ ἄλλα ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι κάτοχος τῆς τεχνικῆς τοῦ σχεδίου καὶ ἵκανὸς νὰ ἐκφράσει μὲ τὶς γραμμικὲς διατυπώσεις τὶς προθέσεις του. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι ὁ πρῶτος καὶ ὁ μόνος ποὺ χρησιμοποιεῖ τὰ ὄμηρικὰ ποικίλατα γιὰ νὰ ἐκφράσει τὶς θέσεις του. Καὶ ἀσφαλῶς τὸ περισσότερο ἐρμηνευτικὸ ὑφος μὲ τὰ αἰνιγματικὰ καὶ ὑπανικτικὰ χαρακτηριστικά, ποὺ ὑποβάλλουν ἀκόμη καὶ συμβολικές προεκτάσεις, τὸν βοηθοῦν σὲ κάτι τέτοιο. Πάντως, μὲ τὰ σχέδιά του αὐτὰ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ καλλιτέχνης αὐτός, παρὰ τὴν μέχρι σήμερα προσφορά του στὴ ἥωραφική, πειραματίζεται καὶ σὲ ἄλλες περιοχές καὶ συνεχίζει πάντα τὶς ἀναζητήσεις του μὲ γόνιμα ἀποτελέσματα.

Χρύσανθος Α. Χρίστου
Όμοτιμος Καθηγητὴς τῆς Ιστορίας τῆς Τέχνης - Ακαδημαϊκός

to approach and understand the nature, role and most of their expressive content. It is possible to ascertain this fact especially if one focuses on some of the more notable ventures.

In a drawing like the one entitled *Agamemnon and Briseis*, where Agamemnon was forced by the seers to deliver his slave Chryseis to her father, it is the juxtaposition of vertical, diagonal and curved subjects, along with the pyramid, which set the tone. In *Agamemnon, taken in dream by Oneiros*, further than the eye above and the problematic and allusive clouds, it is the white and black stylized helmets that introduce us to the content of the composition. Clearer still are the purely allusive types and the accented stylization that transpose the subject's content to the drawing: Athena leading the wounded Diomedes to attack Ares, where the different subjects are more recognizable. One of the relatively permanent and recurring subjects of the drawings is the eye, one of the key elements of any surrealist painting, with overt allusive character.

Beyond the subject matter and the purely surrealist morphoplastic vocabulary on which Koumourou is based, his drawings are distinguished for their acidity, their character and expressive strength. Alongside their other qualities they demonstrate that he is in command of the technique of drawing and capable of expressing his intentions with linear formalities. And naturally he is not the first and only one to use the Homeric poems in order to express his positions. And of course the added hermetic style with the enigmatic and suggestive features, making even symbolic implications, help him to do so. At any rate, these drawings prove that this artist, despite his hitherto contribution to painting, is experimenting also in other areas and always continues his investigations with fruitful results.

Chrysanthos A. Christou
Professor Emeritus of Art History - Academician